

SPØRGSMÅL

1. Hvilket syn på kærlighed giver de tre fortællinger hver især udtryk for?

2. Ligner de hinanden?

3. Hvordan er de forskellige?

4. Siger de noget om det at være single?

Tre historier om kærlighed



Find din bedre halvdel

Platons bog Symposium er Aristofanes en af de indbudte til et drikkegilde. Her holder han en tale om eros' oprindelse: Han fortæller, at der i gamle dage fandtes en tredje slags mennesker, nemlig »kvindemænd«, som havde kugleformede kroppe med fire arme og lige så mange ben, to ansigter, der vendte hver sin vej, ét hoved, og fire ører og to par kønsdele! Disse kvindemænd fik på et tidspunkt så store tanker om sig selv, at Zeus og de andre guder besluttede at dele dem i to. Ifølge Aristofanes har menneskene siden da stræbt efter at blive genforenet med den halvdel, de er blevet skilt fra. Navnet på denne stræben er eros.

(Kilde: Den store Danske Encyklopædi/ Wikipedia)

Lunefulde lykke

Filmen »Lunefulde lykke« møder Jonathan og Sarahinanden tilfældigt og bliver forelskede. De går hver til sit og overlader det til skæbnen, om de skal mødes igen. Sara tror nemlig på, at hvis det er meningen, at de skal have hinanden, så vil skæbnen vil lade dem mødes igen. Hun får Jonathan til at skrive sit navn og telefonnummer på en pengeseddel, som hun straks køber tyggegummi for, og lover selv den følgende dag at skrive sit nummer i et eksemplar af bogen »Kærlighed i koleraens tid« og sælge bogen i en antikvarisk boghandel. Så er det op til skæbnen, om Jonathan finder bogen eller om Sara får pengesedlen igen. Tre år senere er de begge tæt på at blive gift, men de kan ikke glemme tanken om det tilfældige møde tre år tidligere. Begge sætter derfor jagten ind på den anden. (Film af Peter Chelsom)

Eva – bygget af Adams ribben

Efter at Gud havde skabt Adam, så han, at det ikke var godt for Adam at være alene. Derfor skabte Gud alle dyrene. Men Gud så, at der ikke var den helt rigtige »medhjælp« til Adam blandt dyrene. Gud lod derfor Adam falde i en dyb søvn, tog hans ribben og byggede Eva.

(Kilde: 1 Mos 2, 18-22)

